



Protestantse Gemeente Dronten

Liturgie voor de avonddienst op **Goede Vrijdag**
29 maart 2024 om 19.30 uur in kerkcentrum De Ark

Voorganger: ds. Thea de Ruijter
Ouderling van dienst: Adri Pasmaan
Diaken van dienst: Wim Ridder
Organist: Gert van der Weijde

Openingswoorden

Lied 586

1. Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.
2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.
3. Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfde die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.
4. Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.

Gebed

Psalm 22 in de bewerking van Karel Eykman

Luisterlied: 'All creatures lament' van The Porter's Gate

1. All creatures of our God and King
Lift up your voices; let them ring
Fill the earth with lamentation!
Cry out abuses of our pow'r
Tell what we lose with every hour
To our greed and depredation
Lord, have mercy; Christ, have mercy
Lord, have mercy!
2. All creatures winging in the air
Cry out the failures of our care
Fill the sky with lamentation!
Shout through the clouds of smoke and ash
Choked with the fumes of poison gas
Tell us of our degradation
Lord, have mercy; Christ, have mercy
Lord, have mercy!
3. All creatures hidden in the seas
Lift up your anguished prayers and pleas
Fill the sea with lamentation!
Teach us to see your wonders now
Help us to make a holy vow
Here to halt your devastation
Lord, have mercy; Christ, have mercy
Lord, have mercy!
4. All creatures dwelling on the land
Join as we lift each heart and hand
Fill the world with lamentation!
Mourn the destruction of our home
Weep with the fear of worse to come
Hear the groans of all creation
Lord, have mercy; Christ, have mercy
Lord, have mercy!

Korte stilte

Schriftlezing: Johannes 18: 1 - 11

Lied 587: 1

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

Schriftlezing: Johannes 18: 12 - 27

Lied 587: 2

Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

Schriftlezing: Johannes 18: 28 - 40

Lied 587: 3

Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

Schriftlezing: Johannes 19: 1 - 16a

Lied 587: 4

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens die uit de hemel is geboren.
Ik ben de gesel die hem openhaalde,
ik laat hem vallen.

Schriftlezing: Johannes 19: 16b - 30

Stilte

Doven van de paaskaars

Lied 587: 5

Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
water dat wijn wordt.

Schriftlezing: Johannes 19: 31 - 37

Lied 587: 6

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken –
de waarheid is gezien om te geloven.
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
wil ik mij buigen.

Schriftlezing: Johannes 19: 38 - 42

Lied 587: 7

Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

We verlaten in stilte de kerk